

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐIỂN QUANG
TRƯỜNG SINH HỌC
NĂM THỨ 15

www.voviland.com

Email.lethanhloi.hotmail.com

SỐ 444 NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2024

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai sau.



Kính bái
Thành Lợi Lê

TRUNG DUNG ĐẠI ĐẠO

Kệ

TRUNG đạo hiếu hành, chẳng lầm sai
DUNG hoà thanh trước, cứu cả hai
ĐẠI La chào đón, chơn thiện mỹ
ĐẠO cả càn khôn, đạo tại nhà
ĐẠO pháp Vô Vi, chỉ thật thà

Kính bái
Con; Lê Thành Lợi

**Đời Đạo song tu, tánh mạng song luyện,
phước huệ song hành**

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn.

3483. Hỏi. Trung đạo, hiếu hành, chẳng lầm sai ?

3484. Hỏi. Pháp thiền Vô Vi giúp mình tiến Thiên Đàng?

3485. Hỏi. Bất tăng, bất giảm là sao, trong Bát Nhã tâm kinh, họ giảng tôi không hiểu, nhờ anh minh giải, cảm ơn ?

3486. Hỏi. Sắc **bất** dị không, không **bất** dị sắc là sao, các thầy ở chùa giảng khác nhau, nó là cái ly, cái cốc, cũng là ly, đừng suy nghĩ, cũng như xác mình là nước, mình nghĩ chắc ổng hiểu

sai. Xin anh giải thích dùm, cám ơn? Con câu Sắc **tức** thị không, không **tức** thị sắc có khác nhau không?. Xin minh giải.

3487. Hỏi. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là sao. Bát nhã tâm kinh nói, họ giảng tôi không hiểu? Xin anh giải thích dùm, cám ơn.

3488. Hỏi. Phương pháp thiền điển quang siêu khoa học là sao, văn minh Phật pháp là gì?

3489. Hỏi. Phương pháp siêu đẳng?

BẠN ĐẠO HỎI

THÀNH LỢI ĐÁP

Odense, ngày 12/01/2024

3483. Hỏi. Trung đạo, hiếu hành, chẳng lầm sai?

Đáp: Dạ thưa; Trung đạo, hiếu hành, chẳng lầm sai là mình tu tại gia. Tu tại gia là bao trùm tất cả đạo. Mình tu trong cương vị của mình.

Người người ai cũng mau giác ngộ và văn minh theo thời đại ngày nay.

Ví dụ, Tu tại gia,

Tu đạo cha mẹ, đạo vợ chồng, đạo làm con, đạo anh chị em, đạo bằng hữu, đạo làm chủ, đạo làm công nhân, đạo bán hàng.v.v.

Mình sai lầm, từ ngoài và trong, uất khí khó thông và sanh ra phiền não, bệnh tật. Mình và người khác buồn phiền, giận hờn, ghen ghét...

Thực hành trung, hiếu sẽ giải toả tất cả buồn phiền từ ngoài và trong.

Đời thì mình đóng góp, Đạo thì mình sáng suốt và thân thì mình khoẻ mạnh.

Kêu bằng đời đạo song tu, tánh mạng song luyện, phước huệ song hành. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Đạo khắp cả càn khôn.

Điển quang giúp cho mình giác ngộ nhanh. Nhứt tu tại gia, nhì tu tại chợ, ba tu tại chùa.

Kệ

**Kinh điển thiên tu, giải sai lầm
Thực hành trung hiếu, sẽ tiến xuyên
Chuyên gia tu Phật, hành sẽ đạt
Sửa tiến tâm thân, tiến thiên đàng**



Chiến sĩ Tình Thương

Odense, ngày 13/01/2024

3484. Hỏi. Pháp thiền Vô Vi giúp mình tiến Thiên Đàng?

Đáp: Dạ thưa; Người tu, nói và ca ngợi Thiên Đàng, nhưng không tiến Thiên Đàng. Thường hay cầu xin. Khả năng của Bạn có.

Mình tu trong bản thể của mình, **tâm, thân, điển** quân bình thì Bạn sẽ về nơi Thiên Quốc.

Tâm, thân, điển, mình phải tu. Con người có HỒN, có VÍ và có ĐIỂN QUANG. Về thiên đàng bằng ĐIỂN QUANG.

Địa ngục VÔ MÔN không có cửa. Mà người ta cứ chen chân, giành nhau vào. Nói thiên đàng, mà không biết nơi nào.

Thế gian là trung thiên thế giới cấp 2. Địa ngục cấp 3.

Bạn tu thiền điển quang thì Bạn lên Thiên Đàng cấp 1. Chắc chắn nó như vậy. Không lẽ Phật Chúa nói láo cõi Thiên đàng và Niết bàn.

Người TU nhái, nhép lời Phật, cho mình là người hiểu biết Phật, nhưng không tu, cầu xin, cúng hối lộ. Còn Bạn tu như Phật Chúa thì tiến Thiên Đàng.

Ý lại, cầu xin, cúng lạy thành ra mê tín, mê muội. Bi trí dững biển mất. Nói đạo, mà không biết đạo, ở bên trong. (Tim, gan, thận, máu, huyết, tế bào).

Khả năng của Bạn có, Bạn tận dụng thanh khí điển của Vô Vi. Luyện tinh, khí, thần thì mình sẽ thành đạt. Dùng điển quang. Dùng lý, mà không thực hành thì không kết quả.

Thiên Đàng, Niết Bàn có Phật, Chúa, các giáo chủ và Thượng Đế. Nên các ngài khuyên mình tu, **nhưng tu không thành.**

Bạn mượn kỹ thuật, mình chia sẻ, tu cho nhanh.

Kiếp người chỉ có may mắn một lần, tu giải thoát. Tự ái sẽ làm mình chậm tiến, lấy gì giải thoát. Bệnh tật, hoang mang.

Phương pháp thiền điển quang, giúp Tâm, Thân, Điển quân bình và mạnh khoẻ.

Mình phải biết và nhường nhường, con người mình đây trước. Mình tu mới tiến bộ.

Cho mình tài ba, tu giỏi thì dễ bệnh hoạn, ung thư, tai biến...như các vị tu cao tăng, mình thấy trên youtube.

Ai nói gì mặc kệ, Bạn siêng năng thực hành thiền và **thanh lọc trước mỗi ngày**. Thì sẽ tiến tới vô biên.

Mỗi ngày Bạn hành là tích lũy một chút điển quang, lâu ngày kết tụ thành hào quang. Con người thân khoẻ mạnh và tâm sáng rực. Mắt sáng, tâm minh.

Tất cả chúng ta, sanh ra đều có trước. Thế gian là vậy, cho mình tu. Không có trước lấy gì Bạn tu.

Thiên đàng không có trước. Trước làm sao về thiên đàng. Điển quang thanh lọc trước.

Tu ở đây, không giống trong chùa. Mình học kinh Vô Tự.

Tu thiền, **học, sửa tâm, tánh và luồng điển** trong nội tạng về trung ương.

Gia tài quý nhất của con người là SỨC KHOẺ và ĐIỂN QUANG.

Kệ

**Thiên đàng hữu lộ, chẳng người đi
Địa ngục vô môn, lắm kẻ vào
Nơi đây nóng nực, đây ma quái
Thực hiện tu thân, thoát cõi trần**



Xưa kia, tôi bệnh bốn mùa

Odense, ngày 14/01/2024

3485. Hỏi. Bất tăng, bất giảm là sao, trong Bát Nhã tâm kinh, họ giảng tôi không hiểu, nhờ anh minh giải, cảm ơn ?

Đáp: Dạ thưa; Bất tăng, bất giảm.

. **Bất** là không, **tăng** là thêm vào (bất tăng là không thêm vào). Chân lý không thừa, không thiếu.

. Bất giảm, bất là không. Giảm là làm hạ xuống thấp, cắt xén, chê, chỉ trích.

. Bất giảm là không làm cho người giảm uy tín, mất uy tín.

. **Bất giảm là mình không làm giảm giá trị của người tu.** Nếu tham lam danh vọng.

Nhưng người tu cao, thường làm giảm giá trị của mình và người khác, hạ thủ nhau và chê đạo này tà và chê đạo kia tà. Cho đạo mình số một. Chửi tùm lum trên mạng. Theo họ tu là uống cả một kiếp.

Trên đời này không có Trời Phật nào số Một.

Thượng Đế lớn nhất cũng là Ta, nhỏ nhất cũng là Ta. Nếu số MỘT, khởi tu.

. Điển quân bình thì **bất tăng, bất giảm.**

. **Bất Tăng** có nghĩa là **KHÔNG TĂNG**. Mới thật sự là giải thoát.

Không Tăng, có nghĩa là hết làm Tăng, làm Ni. Không lẽ, Bạn làm Tăng hoài.

Tu phải hết tu, tu phải xong. Kết thúc tu. Bất Tăng, Không Tăng.

. Như Phật sống Tế Công. Tăng mà không TĂNG, bất Tăng.

. Bất giảm không thêm, không bớt, phá mê, giải chấp.

. Chân lý nó tròn đầy. Trung dung đại đạo là thế.

Kệ

**Căn bằng vũ trụ càn khôn
Hai vai gánh nặng, thế gian thiên đàng
Giúp cho hiện tiền thiên đàng
Bất tăng, bất tịnh, nhỏ lời chơn ngôn**



Thời đại mới, nên tu thân, tu tâm, tu điển quân bình

Ngày xưa tôi bệnh bốn mùa

Odense, ngày 15/01/2024

3486. Hỏi. Sắc **bất** dị không, không **bất** dị sắc là sao, các thầy ở chùa giảng khác nhau, nó là cái ly, cái cốc, cũng là ly, đừng suy nghĩ, cũng như xác mình là nước, mình nghĩ chắc ổng hiểu

sai.

Xin anh giải thích dùm, cám ơn? Con câu Sắc **tức** thị không, không **tức** thị sắc có khác nhau không?. Xin minh giải.

Đáp: Dạ thưa. Hai câu này, đồng nghĩa như nhau.

SẮC là HỮU VI, sắc tướng. Trần gian.

KHÔNG là VÔ VI. Thiên đàng.

Thiên đàng và thế gian, hai cõi này, hỗ trợ nhau, cho phần hồn, tìm ra chơn lý sống, đời đời bất diệt.

. SẮC là hữu hình, như thân xác, hữu hình, hữu hoại, mục nát, tạm bợ, danh vọng.

Xác thân hữu hình thuộc về ÂM.

Nên khi chết, xác trở về cát bụi và hồn lưu đày cõi âm. Nói về người không tu, hay người tu không chứng, hiểu lầm, giảng sai, **Sắc bất dị không, không bất dị sắc.**

. KHÔNG là vô hình, phần hồn, vĩnh cửu, thuộc DƯƠNG. Tu điển quang quân bình **âm, dương thì phần hồn, linh điển về Thiên Đàng.**

Con người, có hồn có vía, phần âm, phần dương.

Phần dương, linh hồn bị che lấp ánh sáng, bởi vì VÍ (tánh, tham mê, động loạn).

TU THÂN, TU TÁNH, TU TÂM, TU ĐIỂN quân bình, tìm ra tất cả.

(Thấy tánh thành Phật).

Hồn, **ấn**, không thấy, nhưng Bạn **nghe, biết, hiểu.**

Hồn, **hiện**, khi Bạn tu **thành đạt**, thì Bạn thấy. Nó luân hồi, trong tam cõi, Thiên Địa Nhân. Linh hồn bất tử.

Sắc là cái vía, thân xác, si mê, động loạn, nên một khi bệnh hoạn, tai nạn, chết chốc. Phần hồn than trời, kêu khóc thảm thương.

Người tu, tu không giác ngộ được phần hồn và vía, thể xác. Nên băng quơ, ngờ vực. Giảng sai, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Hai cõi tương đồng, hỗ trợ nhau biến hóa.

Trong cái HỮU VI, nó từ VÔ VI mà ra. (**Từ chân không, sanh ra vạn vật**)

VÔ VI là cõi KHÔNG, thiên đàng. HỮU VI là cõi CÓ, trần gian, cõi tạm.

Ví dụ, cõi KHÔNG, Vô Vi. (Nhà khoa học, ăn cắp điển ngũ hành, Ngọc Hoàng, mà không hay). Làm thời gian bị Ngọc hoàng lấy lại ngũ hành.

Anh là nhà khoa học, vẽ và chế chiếc xe chạy bằng điện, máy bay, phi thuyền. hoặc nói cho Bạn để hiểu về cái ly, cái bình.

Khi mà anh tưởng tượng VẼ, NGHĨ, thì nó ở trong KHÔNG, tờ giấy trắng chưa có gì.

Rồi anh suy tư, phát triển TRÒN, VUÔNG, BẦU DỤC, vẽ ra thành cái ly, cái bình, chiếc xe, máy bay, phi thuyền...do thần hồn, thần thức, tưởng tượng. Do hồn tìm tòi trong KHÔNG.

Thì có phải từ KHÔNG, SANH RA CÁI CÓ. Óc mình tưởng tượng.

Tôi là người học môn phát minh, trong trường đại học. Chuyên tìm ra cái mới và chứng minh. Trên bản vẽ, từ tờ giấy trắng thành sản phẩm mới.

Cái SẮC là CÓ, HỮU VI nhờ VÔ VI mà thành.

. Sắc, tướng, hình, thọ, diệt phục, như thị. Có nghĩa là, SẮC từ có trở về không và hồi sinh.

. **Luân hồi trong định luật, hoá, hóa, sanh sanh.** Nó có mối hoài và vô tận.

Nên đời nay, phát triển, đổi mới, hoài hoài.

Riêng người bảo thủ, khó chấp nhận cái mới, nhưt là đạo. Họ cứ cho, họ già, lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, đúng. Thế gian không có gì đúng. Nếu đúng, càn khôn vũ trụ, không phát triển.

Thượng Đế, Ngài thành lập, LUẬT HẤP DẪN....càng đi, càng VÔ TẬN... Nên càn khôn, không bao giờ sụp đổ. Hôm nay iphone 14, ngày mai 16, 20. Ngày xưa xe chạy xăng, nay xe chạy điện.

Xăng, điện là điển ngũ hành, dùng ở thế gian.

Trên thiên đàng dùng điển hào quang.

.....

KHÔNG BẮT DỊ SẮC. Có nghĩa là.
Nhờ Hữu Vi, sắc tướng, Vô Vi mới thành đạo.

Vô Vi mượn HỮU VI, MÌNH TU, giải thoát HỮU VI. Trong đời có đạo.

Giữa SẮC VÀ KHÔNG, hỗ trợ cho nhau biến hoá.

Đó là luật HẤP DẪN của Càn Khôn.

Luật hấp dẫn Càn khôn là của Thượng Đế. Bạn tu pháp này là pháp của Thượng Đế.

Bạn **trân quý cả hai, đời và đạo. Chánh, tà, thiện, ác, sanh, tử.**

Kệ

**Từ chân không, sanh ra diệu hữu
Giữa con đường, bắt HỮU, bắt VÔ
Đó là tất HỮU, tất VÔ
Đó là chân lý, truyền sang người đời**



**Lấy tuyết, nặn đất nung tâm
Bể hun lửa đốt, thành thân lâu bền
Thì thân sẽ kiên tâm vững mạnh
Như kim cương bền mãi không hư**

Odense, ngày 16/01/2024

3487. Hỏi. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là sao. Bát nhã tâm kinh nói, họ giảng tôi không hiểu? Xin anh giải thích dùm, cảm ơn.

Đáp: Dạ thưa; Bất là không, **Cầu** là cầu cầu, la hét, lấn ép, tranh giành, hơn thua...

Ngược lại tu, không hiểu bất cầu, giành nói, hơn thua, lấn ép người hỏi tu.

Tu giành nói, sanh ra độc quyền, độc đoán, cho mình là hay, là hiểu, Nhưng không thấu đạt Bát Nhã tâm kinh.

Bát nhã tâm kinh là nhã nhận. Không cầu cầu (bất cầu).

Tu không thấu triệt, Bát Nhã tâm kinh, thì cầu nhau, tranh hơn.

Người tu, phải nhã nhận, ôn Hoà. Ôn Hoà là bát nhã tâm kinh. Dây thần kinh quân bình.

Mình có thể đo áp huyết, đo tim, đo stress, biết trình độ tu hành. Tôi có chứng minh nhiều lần.

Bất Tĩnh, có nghĩa là KHÔNG TỊNH. Người tu đạt quân bình thì không tịnh.

Người tu quân bình, họ từ tịnh mà ra, thì bất tịnh.

Như người quân tử, thấy việc bất bình thì ra tay tương trợ.

Kệ

**Vô Vi huyền diệu, luyện hiền nhân
Giống như em bé, dạy sao cũng chịu
Không tham danh vọng cao siêu
Miễn sao mạnh khoẻ, từ trong ra ngoài**



Tim, gan, thận, mạnh khoẻ

Tôi chạy bộ 12.375 km. Trong 2 năm rưỡi.

Chu vi quả đất 40.000 km.

Odense, ngày 17/01/2024

3488. Hỏi. Phương pháp thiền điển quang siêu khoa học là sao, văn minh Phật pháp là gì?

Đáp: Dạ thưa; Siêu khoa học là luyện ngũ tạng khoẻ mạnh, tim, gan, tỳ, phổi, thận.

Siêu khoa học là luyện được máu xấu, thành máu Phật.

Siêu khoa học là giáo dục tế bào ung thư, thành tế bào nguyên thủy.

Siêu khoa học là trực tiếp ngay trung tâm bộ đầu. Bệnh từ tâm sanh ra.

Vị dụ, bệnh stress, tham danh...

Siêu khoa học là người dứt thành thông minh.

Bạn là thợ mộc, thợ may, ăn cướp tu cũng thành. Điển quang, pháp Phật giúp mình thành, không tụng kinh, không cúng Phật.

Siêu khoa học là có thể sống lâu trăm tuổi và hơn

Siêu khoa học là giải thoát bệnh, tim, cao máu, stress, ung thư, tai biến....

Bệnh từ điển trước sanh ra.

Văn minh Phật pháp là dùng điển quang pháp Phật, giúp cho con người tẩy sạch chất trước trong người và tiến thiên đàng.

Siêu khoa học là giúp con người sống lâu trăm tuổi. Người VN may mắn.

Ông Trời cho con người sống trăm tuổi thọ. Nên có câu chúc thọ, Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Nhưng mình phải tu luyện ngũ tạng, điển quang, không nên cầu xin, không làm.

Tu luyện ngũ tạng mới khoa học, cầu xin, đốt nhang, cúng Phật là mê tín.

Cầu xin, không làm, Phật Trời Chúa không có ban.

Nếu Trời Phật Chúa ban cho thọ lâu, là Trời Phật Chúa, tiếp tay cho mình làm biếng, khỏi tu.

Mình có ngũ tạng, mình phải luyện khoẻ mạnh thì sống lâu. Việc thực hành tu luyện là khoa học.

Khoa học có nghĩa là thực hành.

Bệnh từ ngũ tạng sanh ra. Bệnh từ di truyền ngũ tạng, máu huyết.

Làm bác sĩ, cao tăng, quyền uy, cũng phải yếu tim, stress, tai biến, ung thư. Bệnh từ trước.

Tu thiền điển quang giải trước, sống lâu. Tu mới văn minh.

Văn minh là không trộm cướp, chiến tranh, giành giật.

Hiện giờ còn chiến tranh, giành giật, từ nhà, ra đường. Nước này chiếm nước kia.

Nói văn minh, nhưng còn chiến tranh, trộm cướp, bệnh tật, chết non.

Văn minh là không tham danh, khoẻ mạnh, sống lâu, ít bệnh tật, không vi trùng Covid, không chiến tranh.

Tu thiền văn minh, không tu thiền, mai một chết, đi ăn xin. Một lời kinh không hiểu.

Hít thở điển quang (uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com

Kệ

**TU tâm, thân, phải thực hành
THIÊN trong thanh tịnh, để tâm tánh linh
VĂN minh pháp Phật thực hành
MINH đời quán đạo, thực hành chơn tâm**



**Năm 2005 Đức Thầy và tôi được BĐ Úc bảo lãnh sang Úc,
giấy tờ được bđ Võ Anh và luật sư cất giữ**

Odense, ngày 18/01/2024

3489. Hỏi. Phương pháp siêu đẳng?

Đáp: Dạ thưa; Phương pháp siêu đẳng là **phương pháp đơn giản**, của Phật truyền.

Không có bắt mình, tụng kinh, cúng Phật, đốt nhang.

Bạn làm 3 phương pháp dưới đây bạn sẽ khai mở tâm, lẫn thân và trị bá bệnh.

Tâm thì sáng suốt, thân thì khoẻ mạnh, tránh bệnh tật, sống lâu và giải thoát.

Tu không có gì khó, biết cách tu, thì dễ thành đạt.

1. **Tâm pháp**, thiền soi hồn và niệm Phật (Tâm dược, trị tâm bệnh)
2. Hít thở **điển quang**, Uống thuốc Phật (Giải độc tố, bồi bổ ngũ tạng)
3. **Thân pháp**, thể dục Di Đà, lạy Phật (Đã thông kinh mạch, sống thọ)

. Phương pháp thiền, soi hồn, niệm Phật, uống thuốc Phật, hít thở điển quang, lạy Phật, Bạn xem trong phương pháp thiền. www.voviland.com

Kệ

**Thể dục Di Đà, sống thọ lâu
Tâm thân phát triển, điển điều hoà
Trị nhiều căn bệnh, nằm trong máu
Giải toả sân si, khoẻ đẹp người**



Xưa kia tôi bệnh bốn mùa

Thời đại mới, tu tâm, tu thân, tu điển quân bình



Thể dục Di Đà, lạy nằm trị bá bệnh, tim, cao máu, đau lưng, cờ bạc, uống rượu, nóng tánh, ung thư...



Mỗi sáng, mình lạy 8 lạy, trị bá bệnh

SIÊU PHÁP

Tâm Pháp, Thân Pháp

Thế dục Di Đà Trị Bá Bệnh

Tim, cao máu, đau lưng, nhức mỏi, cờ bạc, rượu chè, nóng tánh, ung thư...

- . Một lạy, tạ ơn Trời
- . Hai lạy, tạ ơn Đất
- . Ba lạy, tạ ơn Phật, Tổ, Thầy
- . Bốn lạy, tạ ơn, Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ
- . Năm lạy, tạ ơn những người giúp đỡ và dạy dỗ ta, dù là kẻ thù
- . Sáu lạy, tạ ơn, chư vị Bồ Tát (thức ăn)
- . Bảy lạy, con xin, sám hối, ăn năn kiếp làm người, mình là một tội hồn chưa hoàn tất
- . Tám lạy, cầu mong vạn vật TRONG BẢN THỂ MÌNH thái bình THANH TỊNH,
Nam Mô A Di Đà Phật

Một pháp cho tất cả pháp, THẾ DỤC DI ĐÀ LẠY PHẬT LÀ TÂM PHÁP VÀ THÂN PHÁP

SIÊU PHÁP, ĐƠN GIẢN DỄ LÀM, KHÔNG TỐN TIỀN

MỖI LẠY, MÌNH NIỆM PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NHIỀU NGƯỜI KHOẺ MẠNH HẾT BỆNH

SAU NÀY, BẠN LỚN TUỔI, KHỎI CHỐNG GẬY, KHỎI ĐI XE LĂN

PHÁP	LÝ	VÔ	VI	KHOA	HỌC	HUYỀN	BÍ	PHẬT	PHÁP	VIỆT	NAM
THIÊN TU LUYỆN ĐIỂN TÂM THÂN	CHON MINH GIẢI ĐIỂN TÂM LẠNH	KHÔNG THANH NHỆ TRỜI BAN PHƯỚC	HỮU TRẦN GIAN HẾT BỆNH TÌNH	NẢY TU LUYỆN ĐIỂN DI ĐÀ	TRONG BẢN THỂ TỰ CỨU TA	THIỆNG CHƯ PHẬT TRỜI BAN CHIÊU	TRUYỀN MẬT PHÁP MỠI LỜI KINH	TÂM KHAI MỞ KHI THANH TỊNH	TRỜI GIÚP BAN THOÁT THỂ GIAN	DÂN SIÊU QUỐC THIÊN PHÁP LÝ	TRUNG NỮ HIỆP LẬP VĂN MINH

LỜI THÀNH LỢI PHẬT, TRUNG THIÊN
VÀNG KIM TOẢ SÁNG, ÁNH QUANG CỦA TRỜI
TIẾNG CHUÔNG NGÂN VỌNG CỖ LÒNG
NGỌC KINH KÍNH TẶNG, GIÚP NGƯỜI THỂ GIAN



CHỨNG THỰC ĐIỂN TÂM THÂN

Sau khi thiên đạt, **ĐIỂN, TÂM, THÂN**
 Chứng minh thực tế, rất rõ ràng
 Pháp giúp con người, thay đổi hẳn
 Hành thiên giác ngộ, điển tâm minh

Thành Lợi Lê

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM

GIÚP NGƯỜI TU GIẢI THOÁT

THƠ SONG NGỮ, VIỆT/DANMARK

LẤY ĐỘC GIẢI ĐỘC

TÔNG CHỈ NHƯ LAI PHẬT TỔ

GIFT MOD GIFT

Her er den oprindelige Buddha Như Lai
metode
Den lærer os, at Vo Vi er en ægte
disciplin
Buddha viser dig, hvordan at meditere
At bruge gift mod gift

Mennesker har ofte fået socialt dårlig
samvittighed
Ondskab og dårlig energi trænger ind i
vores sind
I mange tidligere liv og stadigt
eksisterende
Så får hele kroppen det dårligt og sindet
kan ikke forstå

Nu skal vi lære Buddhas Như Lai metode
Og vi håber på at opløse den dårlige
energi i os
Lever i denne verden
Den er beskidt og spredt ud hvor som
helst

Vi bør bruge metode energi inde fra
At lære Vô Vi vejr trækning
Bruger vi den både dag og aften
Så opdager vi, at metoden er rigtig
energi

Tag stilling til at meditere flittigt
For at åbne sindet bør vi bruge **Nam Mô**
A Di Đà Phật at sige i sindet

Tông này là của Như Lai
Chỉ cho đệ tử, Vô Vi chân truyền
Như Lai dạy pháp tham thiền
Phải dùng cái độc, khử điều độc ra

Con người nhiễm tánh Ta Bà
Tà ma điển trước, xâm vào thân tâm
Nhiều năm nhiều kiếp đến giờ
Toàn thân dính trước, tâm nào có hay

Bây giờ học phép Như Lai
Mới mong giải phá, độc tà trong ta
Ở trong cái cảnh Ta Bà
Đi đâu cũng trước, hoành hành tứ tung

Phải dùng cái phép nội công
Vô Vi hít thở, giải tà độc ra
Gắng công dụng pháp đêm ngày
Siêng hành sẽ thấy, pháp này nội công

Công phu cố gắng tham thiền
Để cho tâm mở, niệm thầm Nam Mô
Lâu dần tâm thức chữ VÔ

<p>I langt tid, så kommer vi fremad Og vi er kommet til at forstå vores Buddha metode</p> <p>Như Lai og Xá Lợi betyder det samme Vi mediterer, så kommer vi tilbage til den gamle rod Như Lai betyder også sådan, forstår du mig Như Lai betyder også kommer tilbage og genopliver god energi</p> <p>Møder den onde, men vi opfatter ham ikke som ond Opfatter ham som uvidende Vi er gode og kan ikke undgå den onde Hvis de ikke er onde, hvordan kan vi vise hvem der er gode, og hvem der er onde</p> <p>Løs den opgave Så forstår vi, at Buddha metoden har overført sin visdom til os Vores sind har været beskidt i lang tid Hvis vi ikke lærer den onde at kende, så løser vi ikke vores daglige problem</p> <p>Åndens ritual vil komme frem, så accepterer vi det dårlige og det ubehagelige Hvis vi ikke oplever ubehageligt, kommer vi ikke fremad og løser ikke problemet Billedet rundt omkring os er altid ondt Vi ser det hvor som helst og klarer den, så opdager vi, at det dårlige er den gode chance for at lære at opleve og at løse</p> <p>Bøn til Gud og Buddha På vejen frem skal vi være modige og meditere Ved at meditere så erkender vi, at vi er heldige at møde Vô Vi Guds og Buddhas energi gives til os af gode mennesker</p> <p>Med venlig hilsen Thanh Loi Le</p>	<p>Mới mong hiểu được, tông truyền của Ta</p> <p>Như Lai, Xá Lợi giống nhau Một nhà tu luyện, trở về nguyên lai Như là như thế, ngộ Ta Lai là trở lại, hồi sinh điển lành</p> <p>Thấy tà mà chẳng là tà Nó là thể đó, lấy chi mà tà Có ta mới thấy có tà Không tà, sao thấy, ta là Chơn Như</p> <p>Giải cho như thế mới là Hiểu thông, tông chỉ của Ta đã truyền Tâm mình đã đọc triền miên Không dùng độc giải, làm sao hết phiền</p> <p>Tâm linh muốn tiến phải phiên Không phiền, không tiến, có đâu giải phiền Quanh ta là cảnh độc tà Đi đâu cũng tiến, thấy tà là duyên</p> <p>Cầu Trời, cầu Phật tiến xuyên Đường đi dũng tiến phải lo tham thiền Tham thiền mới ngộ Vô Vi Điển lành Trời Phật, ban cho người hiền</p> <p>Kính bái Thành Lợi Lê</p>
--	---

Thưa các Bạn
Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí,
mình không ngờ.

- **ĐẮC ĐẠO NƠI ĐÂY, LỆ ỨA TRÀN LÀ SAO?**
- Cũng có người phỉ báng pháp thiền Vô Vi là tà đạo và Phật Trời, không độ.
- **Khi mình đắc pháp rồi...mới hiểu.**
- **Pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sanh Học là Tận Độ.**
- **Ít bệnh hoạn, khoẻ mạnh, sống lâu và giải thoát.**



Bằng Hữu
Thành Lợi Lê

Cách Bào Chế Thuốc Trị Covid
Xem số báo 305.

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư
Xem số báo 227.

Tiếng VN siêu phàm, 22 mẫu tự giúp
người tu giải thoát. Xem báo số 431

Vua niệm Phật, chuyên gia, Professionel
niệm Phật xem số báo 360.